

Teken van leven

Een teken van leven van Together for Live, met goed en slecht nieuws.

Om maar met goed nieuws te beginnen: op de valreep van het oude jaar kregen we van een (anonieme) stichting een forse bijdrage voor het schoolgeld van de wezen. Gebedsverhoring. Noch wij, noch Jared en consorten waren in staat de eerste termijn van het schoolgeld voor de wezen te betalen. We schreven al naar Kenia: dan moet de school maar even op zijn geld wachten. Maar er zijn nieuwe regels, opgesteld door de overheid; en daarbij zit een bepaling dat je een boete moet betalen als je te laat schoolgeld betaalt. Voor de 44 wezen samen zou dat neerkomen op zo'n 8 euro per dag. Dat loopt dus aardig op, als dat een paar weken duurt. Dankzij de gulle gever was Jared in staat op 31 december (!) het schoolgeld te betalen.

Over Jared gesproken, hij is niet alleen voorganger, maar om de kost te verdienen is hij boer, docent theologie en ondernemer. Als ondernemer bemiddelt hij bij overheidsprojecten. Vooral met het docentschap en de overheidsopdrachten weet hij geld te verdienen, waarvan hij veel besteedt aan de wezen en aan hulp aan anderen. Dit najaar is hij geopereerd aan zijn rug (we hebben daarover bericht). De chirurg, en ook een bevriende arts hebben hem ten stelligste afgeraden om nog motor te rijden. Ook openbaar vervoer met hobbel-de-bobbel-busjes doet een te grote aanslag op zijn rug, temeer daar passagiers in deze matatu's zitten als sardientjes in blik. Daarom heeft Together for Life bemiddeld in een micro-krediet, zodat Jared een auto kon aanschaffen. Een robuuste auto, die de wegen aan moet kunnen.

Een plaatje van een autowasserette op z'n Keniaans, met de auto van Jared (met de achterklep open). Jared doet hetzelfde met de auto als hij altijd met de motor deed: als hij een flinke rit gemaakt heeft wordt het voertuig grondig schoongemaakt. Een kostbaar bezit verwaarloos je niet!



De twee kleine kerken waar Jared voorganger is hebben de weidse naam Kenyan Independent Protestant Reformed Church, afgekort KIPRC.

Vorig jaar heeft deze KIPRC een nieuw bestuur gekozen, dat (anders dan het vorig bestuur) goed functioneert, en waarmee we als bestuur van TfL goed contact hebben.

Dat is belangrijk, omdat als alle contacten via Jared lopen, de lijn wel dun is. Een goed bestuur is ook een symptoom van gezond kerkelijk leven.

Toch is contact op afstand altijd moeilijk, daarom is het goed van tijd tot tijd elkaar in de ogen te kijken. Dit voorjaar hopen Harmke en haar man David Kenia te bezoeken, om dan gelijk zaken door te spreken en de wezen te ontmoeten. Als stichting hebben we het beleid dat reizen niet uit de kas betaald worden, om de financiën niet teveel te belasten. Anders komt de grootste kostenpost in de klem: het schoolgeld en levensonderhoud van de 44 wezen. En niet te vergeten de frequente vraag om geld voor noodhulp. Vorig jaar hebben we dat gegeven vanwege overstromingen en aardverschuivingen: levensreddende medische hulp aan slachtoffers. En niet te vergeten de rugoperatie van Jared door een chirurg, ingevlogen vanuit India. En dus de lening voor zijn auto.



Praktische hulp van de KIPRC aan buurtgenoten in 2016: aanleg van een veilige drinkwatervoorziening (was beloofd maar niet aangelegd door de overheid - helaas geen uitzondering)

En inmiddels ligt er bij ons weer een verzoek om steun. Vorig jaar ging het om overstromingen in de provincie Kisii, waar Jared ook woont, nu gaat het om droogte en hongersnood in

gebieden erom heen, bv van de Masaai, de krijgers uit het zuiden van Kenia. Er is in grote delen van Kenia in de regentijd van november en december geen regen gevallen. Mensen lijden honger. Vanuit de KIPRC proberen kleine teams mensen in nood te helpen. Ze ontdekten bijvoorbeeld dat mensen het bos in trokken om wilde pompoenen te zoeken; die lijken precies op gekweekte pompoenen, maar ze zijn vaak giftig. Veel mensen zijn overleden door het eten hiervan, ook is bemiddeld dat een aantal in het ziekenhuis kon worden opgenomen (maar wie betaalt de rekening?).

De volgende regentijd komt rond mei, als hij komt.

Dus de nood zal de komende tijd nog nijpender worden. Veel mensen zijn naar gebieden getrokken waar wel water is, bv bij het Victoriameer. Maar of het zo gezond is dat water te drinken.....?

Het is typerend voor Jared, een man met een groot hart, en voor de KIPRC, dat ze zich willen inzetten voor de naaste. We willen voor dat werk een dubbele oproep doen: allereerst om voor de mensen in nood te bidden, en ook voor de hulp die de KIPRC verleent. Ten tweede om dat werk financieel mogelijk te maken: het rekeningnummer Van Together for Life is NL91 RABO 0184 1955 00. Giften zijn aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie over TfL en KIPRC is te vinden op de website <http://together4life.nl>.

Tenslotte, hartelijk dank voor jullie meeleven en jullie hulp met gevouwen of gevende handen. Ook de hartelijke groeten van Jared en de zijnen.

Namens Together for Life,
Tonnis Groenveld
Harmke Luijten-Groenveld
Jeannette Broersma-Hoff



Selfie van Jared met jongste dochter