

Een kalf in de kerk! Dat gebeurt niet elke week. In Kenia gebeurde het. Nou ja, die kerkzaal is door de week dan ook een leslokaal.

Het onderwijscentrum annex kerkgebouw in Kisii (West Kenia) is in een jaar gebouwd. Dat gebeurde met steun uit Nederland via de stichting Together for Life. In november werd het gebouw officieel geopend, toen Tonnis en Harmke Groenveld er waren. Zij gaven samen een cursus gegeven over rentmeesterschap, Tonnis over bijbelse principes, Harmke over zorg voor (boerderij)dieren: voeding, huisvesting, hygiëne, en ook voorkomen, herkennen en bestrijden van ziekten. Het centrum betekent een enorme opsteker voor het werk van de kleine kerk daar, die op veel gebieden actief is. Begin januari is er een vergadering met een aantal kerken in de omgeving (van verschillende richtingen) om afspraken te maken over cursussen, zodat kosten samen gedragen worden.



Het bezoek aan Kenia was ook goed om door te spreken over de verschillende projecten die er zijn, en die gedeeltelijk vanuit Nederland gesteund worden. De grootste post is de zorg voor 44 weeskinderen die niet door familie opgevangen worden, en dankzij de zorg en financiële bijdragen naar school kunnen. Daar krijgen ze ook elke dag te eten. Dat betekent tegelijk dat ze nu 3x per dag te eten hebben. Voor veel kinderen een onverwachte weelde! Daarnaast krijgen ze huisvesting, kleding en medische zorg. Al eerder heeft de kleine kerk in Kisii zich ontfermt over weeskinderen en die begeleidt naar betaald werk. Dat is heel goed gegaan.

Meer over het werk kunt u lezen op onze website: <http://together4life.nl>.

Daar staat ook informatie n.a.v. onze reis. Ook op Facebook kunt u er meer over vinden: <https://www.facebook.com/together4lifekenya>.

Tonnis en Harmke Groenveld