

**Teken van Leven**

**update!**

**Juli 2019**

Zo horen jullie lange tijd niets van ons, en zo krijg je achter elkaar bericht! Maar we willen jullie toch even op de hoogte stellen van de nieuwe ontwikkelingen. Vorige week stuurden we jullie onze noodkreet over de financiële situatie, en de dreiging die dat meebracht voor Jared. Ook op Facebook hebben we er een berichtje over geplaatst.

We zijn blij dat veel mensen hebben gereageerd. Met meeleven, met gebeden en met geld. Deze week konden we geld overmaken, zodat de eerste nood gelenigd is.

De vraag is gesteld: hoe kan het dat iemand in de gevangenis kan komen, alleen omdat er financiële schulden zijn?

Voor ons beseft is dat vreemd, maar dat komt in meer culturen voor.

We komen het ook in de bijbel tegen, Matteüs 20: de gelijkenis van de man die zijn schulden niet kon betalen, de koning schold zijn schuld kwijt, maar zelf smeed hij iemand die hem geld schuldig was wel in de gevangenis.

Maar het blijft wrang: Jared zet zich belangeloos in voor de weeskinderen, en hij dreigt daarvan de dupe te worden. We zijn blij dat het gevaar (in elk geval voor nu!) geweken is.

Nu we toch schrijven: in het bestuur van Together for Life is wisseling van de wacht: Gertrude van den Akker uit Sauwerd is penningmeester geworden in plaats van Harmke Luijten. Harmke blijft bij het werk betrokken, maar niet meer voor de penningen. We hebben een klein bestuur (3 man) om de organisatie zo klein mogelijk te houden, en daarnaast hebben we een kring van medewerkers en meedenkers, die direct betrokken zijn bij het werk.

Het mooie is wel dat de GKV Sauwerd weer direct betrokken is bij het werk in Kenia. Van daaruit is destijds de hulp aan Jared en de zijnen opgezet door Wicher Kamminga.

We willen graag dat jullie het werk blijven steunen. Met gebed, meeleven, giften. Met vriendelijke groet,

Tonnis Groenveld,  
voorzitter Together for Life.

