

Teken van Leven

Juni 2019

Deze *Teken van leven* staat (weer) in het teken van de zorg voor de wezen. De kleine KIPRC-kerk in Kisii (Kenia) heeft een jaar of vijf geleden de (financiële) zorg op zich genomen voor 44 wezen. Voortrekker van dit project is voorganger ds Jared Omingo.

Jared kennen we als idealistisch en met een groot hart voor de weeskinderen.

Vorig jaar zijn er door honger en ziekte 6 wezen overleden.

Ze zaten op een school met internaat buiten het stamgebied van Kisii; door stamtwisten kwamen ze vorig najaar letterlijk (!) onder vuur te liggen. Inmiddels zijn ze op een school in het gebied van de Kisii-stam, dus veilig.



Nadeel is dat de kosten veel hoger zijn, en eigenlijk nauwelijks of niet op te brengen.

Als stichting helpen we (financieel) waar we kunnen, maar ook onze armen zijn te kort.

Het gevolg is nu, dat de kinderen een tijd niet naar school mochten, omdat er nog niet (genoeg) voor het eten was betaald (het schoolgeld is al tot eind 2019 betaald!)

Vorige week vrijdag moest Jared voor de rechtbank verschijnen.

Hij werd persoonlijk aansprakelijk gesteld voor de achterstallige betalingen.

Het klinkt voor ons zo onrechtvaardig: hij zet zich belangeloos in voor weeskinderen (hij heeft geen familieband of zo, en ze zijn ook geen kerkleden), en het enige waar de overheid en de school op letten is of er wel aan alle regeltjes wordt voldaan en of alles wel op tijd wordt betaald! Je merkt niets van enige compassie.

De rechtbank heeft Jared veroordeeld: naast de achterstallige (omgerekend ongeveer) 1300 euro moet hij een boete van 900 euro (!) betalen. Als hij in gebreke blijft, komt er nog een boete van 1200 euro overheen. Bovendien zal hij dan in de gevangenis worden opgesloten.

Eerst had hij slechts een week om te betalen, door bemiddeling van een vriend uit Ethiopië is dat twee weken geworden. Vrijdag 4 juli moet hij betaald hebben, anders...



Wij hebben het vermoeden dat de zaak behoorlijk corrupt is; de boetes lijken extreem hoog, waarschijnlijk mikken ze op geld uit Nederland, waarvan een aantal lieden een (groot?) deel in eigen zak steekt.

We maken ons grote zorgen over Jared. Hij heeft een keer eerder (onschuldig, door omkoperij) in de gevangenis gezeten, toen is door martelingen zijn rug vernield, waar hij nu veel last van heeft. Weer in de gevangenis kan zijn gezondheid breken, en kan hem zelfs zijn leven kosten.

Daarom doen we een dringend beroep op jullie om twee dingen.

Allereerst om dit in gebed aan God voor te leggen.

Waar mensen machteloos staan tegenover onrecht, kan

Hij helpen.

Ten tweede om een financiële bijdrage, zodat we kunnen helpen de achterstallige en huidige kosten te bestrijden.

We houden jullie op de hoogte!

Met vriendelijke groet,

Tonnis Groenveld,
voorzitter Together for Life.

Meer weten?

- <http://together4life.nl>

- Facebook: Together for Life Kenia