

## "Het is een bodemloze put..."



"Het is een bodemloze put. Ik weet niet of we nog langer geven, want het houdt maar niet op, het is nooit genoeg" zei iemand tegen me.

Het ging over de weeskinderen die door ds. Jared Omingo en zijn kleine kerkgemeenschap in Kisii (Kenia) onderhouden worden. De kosten van de kinderen (onderwijs en onderdak) worden door die kerk, de KIPRC, gedragen, maar met (veel) financiële steun uit Nederland. Daarvoor probeert de stichting Together for Life te zorgen. Probeert.... Het lukt niet altijd om op tijd het geld bij elkaar te brengen voordat de betalingstermijn afloopt. En de Keniase overheid scherpt de eisen op. Een schooljaar

moet in drie termijnen betaald worden, en sinds dit jaar moeten twee termijnen van te voren betaald worden. Dat betekent dat het schoolgeld voor januari en de volgende maanden al in september betaald moet zijn. Dat lukte dit jaar niet, zodat de kinderen in oktober niet toegelaten werden op school (en in het internaat) hoewel voor dit najaar al betaald was. Dat betekende dat de kinderen zolang ergens anders ondergebracht moesten worden, wat extra kosten betekende. En het had nog een ander gevolg: ds. Jared werd aansprakelijk gesteld dat de kinderen niet naar school gingen, terwijl ze dat verplicht waren. (Dat er duizenden kinderen op straat leven doet niet ter zake; daar bekommert de overheid zich vooral in verkiezingstijd om!). De rechter oordeelde dat door zijn nalatigheid de wet overtreden was, en hij moest zich melden om een gevangenisstraf uit te zitten, tenzij... Tenzij hij de schulden (schoolgeld 1e termijn 2020 en alternatieve opvang) alsnog betaalde. Als stichting zagen we de bodem van de kas, zodat we niet in staat waren financieel te helpen.

### Wonder

Ds Jared moest zich melden bij de politie om gevangen gezet te worden. Dat was de tweede keer al dit jaar! Zijn arts kon eerst uitstel krijgen vanwege de kwetsbare gezondheid van Jared, maar op een kwade dinsdag moest hij zich melden om gevangen gezet te worden. Je kunt je er iets bij voorstellen hoe hij zich gevoeld moet hebben toen hij in een matatu (taxibusje, de meest gebruikte vorm van openbaar vervoer) op weg was naar Kisii-stad om zich te melden...

Toen hij onderweg was, waren we in staat als Together for Life om 4000 euro te lenen. Dat is meteen overgemaakt naar Kenia, en het betalingsbewijs is naar hem ge-appt. Daarmee had hij het geld nog niet, maar dat zou hij een paar dagen later bij de bank kunnen ophalen. De vraag was: zou de politie daar genoeg mee nemen, of moest hij eerst de bak in? Op de politiepost waren enkele agenten aanwezig die geen beslissing durfden nemen, Jared moest maar wachten tot de volgende dag, dan zou een hoger geplaatste beslissen. Op aandringen van Jared werd die alsnog opgetrommeld (een senior officer). Deze agent was een dag eerder naar de politiepost overgeplaatst. En het wonder geschiedde: de agent herkende Jared: de agent was een keer met zijn vrouw onderweg, toen ze pech kregen: 's avonds buiten de bebouwde kom - een gevaarlijke situatie! Jared had hun toen weer op weg



Ds. Jared Omingo



# Together for life

geholpen. De agent zorgde er nu voor dat Jared niet de gevangenis in hoefde en beval een agent Jared thuis te brengen met een politieauto.

Ik heb Jared geschreven: Toen Petrus onschuldig in de gevangenis zat, werd hij door een engel bevrijd, God stuurde jou als engel een politieagent.

## Kink!

Eind goed, al goed? Had je gedacht! Er kwam een kink in de kabel.

Het geld dat overgemaakt was was verdwenen. Volgens een bank in Nairobi kwam dat door een fout van INTL, de organisatie die geld overmaakt naar Kenia, en waarmee wij goede ervaringen hebben, die nauwkeurig werkt. De 4000 euro was verdwenen! Na aandringen van de INTL en de bankmanager van de bank waar Jared geld wilde opnemen, stortte de bank in Nairobi (zonder opgaaf van redenen) het geld terug naar INTL.

Maar ondertussen werden de schuldeisers ongeduldig en beschuldigden Jared van leugens; en ook de agent die hem geholpen had kwam in de problemen.

Uiteindelijk hebben we met veel moeite het geld tot op de juiste plek weten te krijgen, en is het goed afgelopen. Welkom in Afrika!

Verdere details zal ik besparen - het verhaal wordt al lang genoeg!

Het is triest dat iemand als Jared persoonlijk gevaar loopt, terwijl hij zich inzet voor de kinderen, maar puur te weinig geld heeft. Anderen oordelen en veroordelen, maar lijken meer geïnteresseerd in regeltjes en geld dan in het welzijn van de kinderen.

## Goed nieuws

Er is goed nieuws te melden. De Keniase overheid biedt hulp bij de kosten voor het



Stichting Together for Life • Kwartelhof 22 • 9201 KW Drachten

• Tel: 0512-358128 • e-mail: [info@together4life.nl](mailto:info@together4life.nl) • website: <http://together4life.nl>  
• KvK 60795565 • bank: NL91 RABO 0184 1955 00

onderwijs en de opvang van de kinderen. Dat is met behulp van Chinees geld voor ontwikkelingshulp. Niet dat de Chinese overheid zo liefdadig is, maar zo willen ze ook in Afrika meer invloed krijgen. In elk geval, een belangrijk deel van de kosten wordt overgenomen door de overheid. Daar zijn ook geen beperkende voorwaarden aan verbonden. Dat betekent een belangrijke verlichting van de (te) zware financiële verplichtingen.

### **Bodemloze put?**

Is geven voor weeskinderen een bodemloze put?

Ja, want het gaat door.

Nee, als je bedoelt: het is weggegooid geld.

Deze kinderen leven niet op straat maar hebben onderwijs en onderdak.

Zo hebben ze maatschappelijk gezien een toekomst.

Daarom willen we je oproepen om te geven.

Zodat wij onze schuld kunnen afbetalen, en zodat de kinderen verder onderwijs en onderdak krijgen.

Doe je mee? Hartelijk dank.



Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld

voorzitter Together for Life.