



van het een komt het ander...

Van het een komt het ander.

In februari is een jongen (een van de wezen) uitgegleden, en heeft hij zijn been gebroken. Hij werd behandeld in het ziekenhuis, wat een hoop geld gekost heeft: medische verzorging is verzekerd, maar medische handelingen (operatie, scan enz.) niet. Dat was de aanleiding om de wezen uitgebreider te verzekeren. Dat betekende 3000 euro extra! In de vorige nieuwsbrief hebben we daarover geschreven. Maar de overheid betaalt dan de komende 8 jaar die kosten (vanaf volgend jaar)! Een week geleden mocht de jongen in een rolstoel het ziekenhuis verlaten.

Onze contactpersoon in Jared, een jonge dominee op het platteland in Kisii, een Keniase provincie, oostelijk van het Victoriameer op de grens met Oeganda.

Hij is (geestelijke en organisatorisch) leider van een kleine kerk, de KIPRC.

Zij zijn verantwoordelijk voor de opvang van 36 wezen.

Jared ging vrijdag de patient in de rolstoel ophalen. Omdat er een tropische regenbui was, zei hij tegen de jongen dat hij maar even op de veranda moest wachten, dan kon hij de auto voorrijden. De jongen ging vast tegemoet, maar verloor de macht over zijn rolstoel. Jared sprong uit de auto om de jongen te redden. Helaas gleed hij uit en klapte tegen een ijzeren paal. Daarbij heeft hij beschadigingen opgelopen aan zijn schedel en zijn ruggenwervels.



Portret op zijn Afrikaans:

Voor de foto ga je netjes zitten en ernstig kijken!

Hier Jared en zijn vrouw Maureen, enkele dagen voor het ongeluk



Een jaar of vier geleden is Jared door een chirurg uit India aan zijn rug geopereerd. (Hij is in het verleden gemarteld, waarbij zijn rug is vernield!). Diezelfde chirurg is maandag al van India naar Kenia gevlogen, en heeft 's nachts Jared geopereerd, een 6 uur durende ingreep. Naar omstandigheden gaat het nu goed met Jared. Het zal een lange weg worden, waarbij het de vraag is *hoe* hij eruit komt.....

Een anonieme gever in Nederland heeft de eerste 1800 euro betaald voor de kosten. Volgens de vrouw van Jared, Maureen, is er waarschijnlijk nog wel 6000 euro nodig, maar de ervaring leert dat de kosten vaak optimistisch ingeschat worden....

Al met al – de nodige zorgen.

Over de gezondheid van Jared, over zijn gezin (vrouw en drie jonge kinderen), over zijn inkomen – voorlopig zal hij niet kunnen werken, en heeft hij dus ook geen inkomen.

Ook voor de kerk, waar hij als een spin in het web was, een inspirerende kracht.

En voor de zorg voor de wezen, waar hij veel tijd en energie in stak.

Dat is ook een uitdaging: wie neemt het werk over dat hij moet laten liggen – of blijft het liggen?

Ons verzoek aan jullie is om een bijdrage te leveren; we hebben nog niet al het geld voor de ziektekosten binnen (hoewel dat al wel betaald is), en voor de behandeling van Jared.

En niet te vergeten: bid voor de gezondheid en het werk van Jared, bid voor de wezen`en de zorg voor hen.

Bedankt voor je meeleven.

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld

voorzitter Together for Life.