

Help Maureen uit de gevangenis!

Maureen zit in de gevangenis.
Niet vanwege een misdrijf, maar vanwege corona.
Hoe zit dat?
En wie is Maureen?



Maureen is de vrouw van Jared, de dominee van de KIPRC, een kleine kerk in het oosten van Kenia.

De kerk biedt veel hulp aan anderen.

Het grootste project is de zorg voor 36 wezen (van buiten de kerk).

Eigenlijk gaan de kosten daarvan boven hun macht, maar je kunt de wezen nu niet aan hun lot overlaten. Maar de overheid schroeft de eisen steeds meer op.

Positief daarbij is dat de overheid nu een deel van de kosten betaalt.

Wat heeft dat met de gevangenis te maken?

De laatste tijd hebben een aantal rampen zich opgestapeld.

Een van de weesjongens is uitgegleden, door de regentijd worden paden spekglad. Hij hield daar een gecompliceerde beenbreuk aan over.

De kinderen hadden wel een ziektekostenverzekering, maar die dekte geen operaties e.d.

En geen geld betekent simpel: geen operatie. Dus in Nederland hebben we de portemonnee getrokken om de kosten (operatie e.d., en een rolstoel) te betalen.

Toen de jongen in zijn rolstoel uit het ziekenhuis ontslagen werd, haalde Jared hem op.

Maar door de gladheid ging de rolstoel er op een helling vandoor met jongen en al.

Jared heeft geprobeerd hem tegen te houden maar is uitgegleden en tegen een paal geklapt.

Hij had ernstige hoofd- en rugklachten.

Een chirurg uit India heeft Jared 2x geopereerd. En nu, na een aantal weken, is hij weer aan de beterende hand. Dat heeft veel geld gekost, waarbij wij hebben geholpen.

Maar nu de volgende kostenpost: door de corona mochten de wezen niet naar school en moesten ze in het huis waar ze waren opgevangen worden. Kosten: zo'n 3600 euro!

Omdat we als organisatie en persoonlijk dat niet kunnen betalen, en zij ook niet, is Maureen, de vrouw van Jared, opgesloten in de gevangenis (plaatsvervangend voor Jared zelf), totdat het is betaald.

Vorig jaar hebben we 2x op het nippertje kunnen voorkomen dat Jared in de gevangenis belandde, nu konden we niet voorkomen dat Maureen gevangengenomen werd.

Hij voelt zich machteloos (ligt nog in het ziekenhuis op bed); de gezondheid van Maureen gaat achteruit. De kinderen worden opgevangen door oma. En de wezen?

Die krijgen ze nu weer (!) minder eten en drinken, omdat er achterstand is in betalen.

We kregen kritische vragen over ons werk. Zijn we bezig om Jared in zijn levensonderhoud te voorzien? En als we Maureen bevrijden uit de gevangenis, staan er dan weer corrupte agenten klaar om Jared of familieleden in de bak te gooien om geld te krijgen? En waarom krijgen we niet meer foto's van de weeskinderen te zien?

Goed dat kritische vragen gesteld worden. Dat houdt je scherp.

Laten we duidelijk zijn: we betalen niet voor het levensonderhoud van Jared en zijn gezin.

Wat we wel betalen zijn bijzondere kosten, zoals operatie in het ziekenhuis.

Dat mensen gegijzeld worden in de gevangenis om een rekening betaald te krijgen is voor ons vreemd. Het is ook geen kwestie van corrupte agenten, maar het is een praktijk die veel voorkomt (we kennen die uit ook de bijbel). In dit geval lijken de managers van het huis waar de weeskinderen wonen meer zorg voor hun geld te hebben dan voor de weeskinderen.

En de impact voor het gezin van Jared – daar zijn ze echt niet in geïnteresseerd.

Wij wel, en dat weten ze.

Zo cynisch is de werkelijkheid – welkom in Afrika!

Het gevolg is wel dat Maureen niet in staat is om Jared te wassen en te verschonen – en dus gebeurt dat nauwelijks, want in het ziekenhuis is dat de taak van de familie.

Maureen's gezondheid gaat achteruit (Afrikaanse gevangnissen zijn niet de meest gezonde plekken op aarde), en de schuld blijft gewoon staan, totdat...

O ja, en de foto's. We hebben er ook al meerdere malen op aangedrongen foto's van de kinderen te sturen. Een poos geleden is dat gebeurd, maar dan gaat het om opgeprikte foto's, iedereen netjes op een rijtje. Zie de foto. Wij houden van actiefoto's met spontane mensen, zij niet. Dat is het verschil.



Jared is op Facebook ook terughoudend met foto's en info plaatsen over kinderen, omdat hij bang is dat die informatie misbruikt wordt. Jared is iemand die zich inzet voor gerechtigheid, en ook voor de rechtbank mensen geholpen heeft, en geholpen heeft corrupte zakenmensen te laten veroordelen. Daar maak je vijanden mee. Daarom accepteert hij ook geen voedsel in de gevangenis van mensen die hij niet vertrouwt – meer dan eens is geprobeerd hem te vergiftigen; en zijn vader is door vergiftiging vermoord. Wij kunnen het idee hebben dat Jared daarin te voorzichtig is, maar Kenia is Nederland niet; je moet voortdurend op je hoede zijn, hoe vreedzaam alles ook lijkt.



We proberen het geld voor de wezen bij elkaar te krijgen, maar dat gaat moeizaam.

En de corona-crisis is in Afrika nog in volle gang!

Help ons om de kosten voor de wezen te betalen.

Wil je een gift overmaken op rekeningnummer NL91 RABO 0184 1955 00?

We zijn ANBI-stichting. Dus giften zijn aftrekbaar voor de belasting.



En niet te vergeten – bidt voor de wezen en voor Jared en Maureen en hun gezin.
God kan mogelijkheden openen waar wij geen weg meer zien.

Een hartelijke groet,

Tonnis Groenveld

voorzitter