

Het lijkt wel voor een weeshuis!

De boodschappen worden aan huis bezorgd. Een pick up vol.
'Het lijkt wel voor een weeshuis'.
Inderdaad, voedsel voor de weeskinderen. Het wordt betaald door leden van de KIPRC, de kleine kerk in het westen van Kenia, waar Jared Omingo de dominee is.



De boodschappen aan huis...

zakken vol maismeeel

Dit voorjaar is Jared na een ernstige val geopereerd aan zijn rug en heeft hij een hersenoperatie ondergaan. Van de gevolgen is hij nog steeds niet hersteld. Dat betekent dat zijn inkomen ook al een half jaar stilstaat.

Maar het gezin is door meer problemen getroffen. De scholen waren vanwege corona gesloten, en daarom legde het huis waar ze wonen een extra rekening op tafel. Omdat de KIPRC niet in staat was de rekening te betalen (en wij op dat moment niet konden helpen) en omdat Jared in het ziekenhuis lag, werd zijn vrouw Maureen in de gevangenis gezet. Daar is ze ziek geworden en heeft ze een aantal weken in het ziekenhuis gelegen.



*feestmaal: patat met tomaat
(gekregen van de bureu)*

Ondertussen waren hun eigen kinderen thuis, omdat die dus ook niet naar school konden. Daardoor is het gezin financieel aan de grond gekomen; ze hebben niet elke dag te eten en leven van wat ze van anderen krijgen. Bovendien kunnen de kinderen per 1 oktober weer naar school maar ja, dat kost schoolgeld, en dat is er niet. Dus zitten de kinderen nog thuis.

Maar er is ook goed nieuws. Sinds dit voorjaar betaalt de Kenia-China organisatie de schoolkosten voor de wezen. Dat is een organisatie van de overheden van Kenia en China, die chinees ontwikkelingsgeld besteedt. In die organisatie zitten betrouwbare en betrokken mensen die begaan zijn met het lot van de wezen, en met Jared en zijn gezin. De organisatie kan Jared niet persoonlijk steunen (dat is hun doelstelling niet) maar wel de wezen.

Sinds kort hebben wij ook emailcontact met twee van hen, met wie Jared ook goed contact heeft. En hij heeft een goede neus voor wie betrouwbaar is en wie niet! De twee zijn ook vol lof over Jared en het project. Ze noemen Jared een jonge bevlogene man, die niet de grote jongen uithangt (de boss), en zich niet laat betalen voor het werk dat hij doet voor de kerk en voor de wezen. Dat is bijzonder in Afrika (zeggen ze zelf!). En de KIPRC-missie is klein maar invloedrijk, schrijven ze. Dat gaat dus over het werk van de kleine kerk naar buiten toe.

De mensen van de Kenia-China organisatie hebben ons plannen voorgelegd om Jared en de wezen te helpen, en om uitzicht te geven.

Concreet gaat het om twee dingen:
Het eerste plan is de aanschaf van een posho-mill: een molen om mais te pellen en te malen. Maismeel is het hoofdvoedsel in Kenia, elke dag is er wel een maaltijd met sukuma wiki: maismeel wordt gekookt tot een stevige massa, en daarbij wordt groente gedaan, dat lijkt op de jonge blaadjes van boerenkool, maar dan heel mals. De groente heeft ook een nederlandse naam: mergkool.



Voorbeeld van een maismolen



mais met mergkool: sukuma wiki

In de buurt waar Jared woont is geen molen, hij kan dan tegen betaling malen. Het is dus een bron van inkomsten. De mensen verbouwen vaak hun eigen mais, maar moeten dat ergens anders laten malen.

Het aardige van *sukuma wiki* is dat het zo iets betekent als: zo kom je de week door.

Een dag zonder is een dag niet geleefd!

Bijproduct is dat van de afval (de schillen) kippen gevoerd kunnen worden. Voorstel is dan ook om kippen te gaan houden, voor eieren

en vlees. De mest is voor het land: daar kan weer mais en mergkool verbouwd worden. Zo kan Jared dan weer meehelpen in de voedselvoorziening voor de wezen, in plaats van dat hijzelf geholpen moet worden.

Aanschaf en installatie van de pelmolen worden geschat op zo'n 1800 euro: dat is dan een molen die weinig onderhoud vraagt en op diesel loopt (er is geen stroom waar Jared woont). De Kenia-China organisatie kan die zelf niet betalen (dat valt niet onder hun bevoegdheid), wel willen ze helpen bij het opzetten van een kippenboerderij (zie onder)

Het 2^e plan van de Kenia-China organisatie is dat ze wel wil meebetalen aan de bouw van een weeshuis op de grond van Jared.

Jared heeft een deel van zijn erf geschonken aan de kerk. Daar is een kerkgebouw/cursuscentrum gebouwd (waarvoor wij destijds een financiële hebben gevoerd). Maar er is ook ruimte voor een huis voor de wezen.

Waarom dit huis?

Daar zijn verschillende redenen voor.

De eerste is een economische reden. De opvang is nu commercieel (daar is vorig jaar om veiligheidsredenen voor gekozen, toen de kinderen elders bedreigd werden).

De opvang is kostbaar, volgens de Kenia-China organisatie zal opvang bij Jared kostenbesparend werken.

Maar minstens zo belangrijk is het welzijn van de wezen. Als ze bij Jared komen wonen worden ze meer opgenomen in de normale mensenwereld: de dorpsgemeenschap en de kerkgemeenschap.

Ze kunnen ook meehelpen op de boerderij, en meehelpen met eten koken, hun kleren wassen enz. De bedoeling is dat de jongeren opgroeien tot volwaardige leden van de gemeenschap. Ook kan dan catechisatie gegeven worden, wat nu door de afstand moeilijk is.

De organisatie wil Jared helpen om het een en ander goed op te zetten. Het aardige is, dat daarbij ook genoemd wordt dat men profijt heeft van de cursus die



*Cursus dierverzorging:
een kalf in de kerk!*

mijn dochter Harmke een jaar of vijf geleden gegeven heeft: ze is dierenarts en heeft twee keer een cursus gegeven over dierziekten en dierverzorging. Het werkt!

We zijn positief over deze plannen; we hopen dat zo het wezenproject meer zelfvoorzienend wordt (daar zijn de mensen van de Kenia-China organisatie optimistisch over: ze prijzen ook de kwaliteiten van Jared als boer en manager).

De mensen van de organisatie vroegen ook of we kans zien enige spoed te maken bij de eerste 3000 euro voor de bouw: als de fundering gelegd is, wordt de financiering door de organisatie doorgezet,



huis van Jared en kerkgebouw

bij vertraging kan alsnog de stekker eruit getrokken worden.

De oorzaak is dat binnen de organisatie stemmen opgaan waarom dat geld naar Kisii moet: stammendenken en stammenstrijd is aan de orde van de dag in Kenia!

Concreet is de vraag: rond de 1800 euro voor de molen en het opzetten van het bedrijf, en 5000 euro (de helft van de geschatte bouwkosten). We hopen dat je wilt geven.



Jared

We zijn blij met deze ontwikkelingen: de laatste jaren hebben we ons vooral bezig gehouden met alle rampen en problemen die Jared en de wezen getroffen hebben, nu hopen we dat er een positieve wending komt. Dat zou gebedsverhoring zijn. We proberen Jared en zijn gezin te helpen in hun nood. Maar tegelijk staan we voor het dilemma, dat bekend staat als: geef je iemand die honger heeft een vis of een hengel? Wij kiezen voor de hengel. Doe je mee?

We vragen je meelevensgebed, en – als het mogelijk is – een gift over te maken voor Jared's gezin en de wezen. Hun lot is aan elkaar gekoppeld.

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen. Graag zelfs!
Alvast onze hartelijke dank!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld,

voorzitter Together for Life.