

ehbo

Vorige week wilde ik een opgewekt bericht sturen dat er positieve ontwikkelingen zijn in Kenia. En die zijn er ook.

Maar ze worden overschaduwd door een ernstig ongeluk. De weeskinderen die door ons financieel ondersteund worden kwamen met een aantal andere schoolkinderen terug van een muzikfestival. Het busje waarin ze zaten werd geramd door een grote bus, en kwam op zijn kant in de rivier terecht. Bij het ongeluk zijn een aantal doden gevallen, toen nog niet onder de weeskinderen. 14 wezen zijn naar het ziekenhuis gebracht. In Tanzania, buurland van Kenia.

Waarom naar Tanzania? De dokters in Kenia zijn in staking en behandelen dus geen mensen. Enkele weeskinderen waren ernstig gewond, in het ziekenhuis is een meisje overleden.

Bijkomend probleem is dat de ziektekostenverzekering wel de kosten in Kenia dekt, maar lang niet alle kosten in Tanzania! Normaal is het dan: eerst betalen, dan behandeling. Maar het ziekenhuis is akkoord gegaan dat er later deze week (!) betaald wordt, zodat de kinderen wel de nodige behandeling en medicijnen krijgen. Maar deze week is er zo'n 1200 euro nodig, anders komt de medische zorg in gevaar (of wordt die zelfs stopgezet).

Maar ook de positieve ontwikkelingen wil ik graag delen met jullie. Door enkele grote giften (van een kerk en particulieren), kon Jared een molen aanschaffen om mais te pellen en te malen. Mais is hoofdvoedsel in Kenia, en de schilletjes kunnen als kippenvoer gebruikt worden. Ook konden er vast bouwmaterialen aangeschaft worden voor de bouw van een weeshuis op het terrein bij het huis van ds Jared en het kerkgebouw. De bedoeling is om na de regentijd te beginnen met de grondwerkzaamheden voor de fundering, tenminste als er zoveel geld binnenkomt dat de bouw ook afgemaakt kan worden. Ze waken ervoor een project te starten dat halverwege stil komt te liggen. Heel goed, dat gaat in Afrika vaak anders!



Jared demonstreert hier de werking van de molen. Jammer dat het geen filmpje is. Hieronder ook nog foto's van zand, bakstenen en cement dat al voor de fundering is aangeschaft. Het contact met een aannemer/leverancier is er ook al.



We willen je dringend vragen een gift over te maken voor de behandeling van de gewonden, en (als het mogelijk is) voor de bouw van het weeshuis. Bid mee voor herstel van de kinderen en het slagen van het project.

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen. Graag zelfs! Alvast onze hartelijke dank!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld,

voorzitter Together for Life.