

## Nee hè, niet weer!

Word je er ook zo moe van?

Je kunt geen nieuwsberichten horen of zien of het gaat weer over corona.

'Ik heb het er nou wel weer mee gehad.'

Tja, als het coronavirus er ook zo over dacht...

Ook in deze *Teken van Leven* ontkomen we er niet aan.

Na de zomervakantie (in december) zijn de scholen in Kenia in januari weer opengegaan.

En daarmee is de besmetting een nieuwe opmars begonnen van de steden naar het platteland.

Ook in Nyamarambe (de naam klinkt bijna als poëzie), de streek waar ds Jared woont en werkt zijn de mensen getroffen.

Al 15 gemeenteleden zijn overleden.

Daaronder een echtpaar dat een van de financiële pijlers vormde voor de zorg voor de weeskinderen.



Kenia: lesgeven in corona-tijd

Ds Jared Omingo en zijn kleine gemeente hebben de zorg op zich genomen voor 44 weeskinderen. Door cholera, overstroming en een busongeluk zijn er laatste jaren 8 om het leven gekomen. Dat toont gelijk aan toe hoe kwetsbaar een mensenleven is. De wezen worden opgevangen in de stad Kisii, maar de bedoeling is dat ze in Nyamarambe komen te wonen, en zo kunnen deelnemen aan het dorpsleven en kerkelijk leven. Goed voor hun eigen ontwikkeling, en zo kunnen ze meehelpen om te zorgen voor hun eten.

Van de 10.000 euro die ongeveer nodig is voor de bouw van het weeshuis is ongeveer de helft binnengekomen. We hopen spoedig de rest binnen te krijgen. Als dat lukt voorkomen we dat de bouwkosten gaan stijgen (als het aannemerscontract verloopt; een nieuw contract wordt duurder, mee door gestegen bouwstofprijzen). Maar ook om nieuwe verblijfskosten te voorkomen: vorig jaar heeft de lockdown duizenden euro's gekost omdat de kinderen niet naar school konden en de opvang in het internaat in rekening werd gebracht.

De verspreiding van covid-19 is een grote zorg voor ds Jared en zijn gemeente. Veel mensen hebben geen ziektekostenverzekering. De verzekering kost al gauw € 2,50 per persoon per maand, wat voor veel gezinnen onbetaalbaar is.

De ziekenhuiskosten zijn al opgelopen tot 2500 euro voor een aantal dorps- en gemeenteleden. Het is al bijzonder dat artsen 'op de pof' werken, meestal is het: eerst betalen dan behandelen.

Ook zijn er watertanks aangeschaft (zie foto).

Water uit de rivier halen is een bron van besmetting, om twee redenen: het water is vaak zelf al besmet (oppervlaktewater), en veel mensen komen op dezelfde plek in de rivier water halen, omdat die daar bereikbaar is. Zo kunnen ze elkaar besmetten.

De tanks zijn bedoeld voor in de regentijd (zoals nu), zodat het water gebruikt kan worden als drinkwater.

De tanks kosten zo'n 250 euro per stuk.

Al met al is er heel wat geld nodig....



En ja, daar komt het weer: we willen graag een beroep op je doen om te geven.

Je geeft niet voor *iets* (een project) maar voor mensen.

En we willen je vragen te bidden voor de zieken, voor de zorg voor hen en voor de zorg voor de weeskinderen.

Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar Kenia. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen (behalve de bankkosten, daar ontkom je niet aan). En giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Doe je mee?

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen. Graag zelfs!  
Alvast onze hartelijke dank!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld,

voorzitter Together for Life.