

Vers^oepelen?

We zijn blij met de versoepelingen na de corona-tijd. Een groot deel van de bevolking is ingeënt, de maatregelen worden een voor een teruggedraaid, het leven wordt weer 'normaal'. Tenminste... in Nederland.

Laten we niet denken dat daarmee het probleem over is. Kenia zit voor de 3^e keer in lockdown, en de problemen zijn huizenhoog. Niet alleen wat gezondheid en geld betreft. Deze winter hebben we geld ingezameld om bij de kerk en het huis van ds Jared in Nyamarambe (in het westen van Kenia) een weeshuis te bouwen voor de 36 wezen die nu noodgedwongen nog (duur) opgevangen worden in de stad Kisii. Het geld is er, maar... de regering verbiedt bouwprojecten vanwege Covid.

En er zijn meer problemen. Omdat de grenzen tussen provincies vrijwel gesloten zijn wordt er minder voedsel getransporteerd, en dat betekent dat de voedselprijzen stijgen. De KIPRC, de kleine kerk, waar Jared dominee is, is verantwoordelijk voor het eten van de 36 wezen (naast de kosten voor huisvesting moet apart voor het eten betaald worden). Maar door Covid zijn enkele echtparen, die een belangrijk deel van de kosten droegen, overleden. Vorige week was er een achterstand van ongeveer 2300 euro, en dreigden de kinderen van school gestuurd te worden. Op school worden maaltijden verstrekt, en heb je daarvoor niet betaald, dan mag je ook geen lessen volgen (ook al heb je daar wel voor betaald!). Onrechtvaardig in onze ogen, maar dat is Kenia. Begin deze week waren we in staat zo'n 1200 euro over te maken, voor de rest kreeg de KIPRC een week uitstel. Komende week dreigen de kinderen alsnog van school gestuurd te worden (waarbij de eis om te betalen blijft bestaan). Help ons de schuld te voldoen, en om reserves te krijgen voor de komende maanden. Er dreigt nu elke maand weer een tekort te ontstaan.



Naast de hulp aan wezen biedt de kerk ook geregeld hulp in nood aan anderen. Onlangs werd er een pasgeboren babytje in de struiken aangetroffen door een voorbijgangster. Die vroeg Jared om hulp, omdat van de kerk bekend is dat ze hulp verleent aan anderen (en dat is niet gebruikelijk in Kenia). Het meisje is in het ziekenhuis opgenomen, maar na een paar dagen overleden. Al met al hebben we met een paar honderd euro geholpen de medische kosten en begrafeniskosten te betalen.



We doen een beroep op je om (als het mogelijk is) geld over te maken voor het wezenproject. En niet minder belangrijk: bid voor de wezen, voor de Kenianen, voor ds Jared. Hij heeft deze week malaria gekregen, waar hij nu van herstelt. Bidt voor de kleine KIPRC-kerk, die brede uitstraling heeft in de samenleving.



Het geld wordt rechtstreeks overgemaakt naar Kenia. Er blijft geen geld aan de strijkstok hangen (behalve de bankkosten). En giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Doe je mee?

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen. Graag zelfs! Alvast onze hartelijke dank!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld,

voorzitter Together for Life.