

Goed bezig!

Waar haal je genoeg eten vandaan? Dat geldt ook voor de 36 wezen, die door de kleine KIPRC-kerk in Nyamaramba (in Kenia) ondersteund worden. Elke maand moet zo'n 3000 euro opgehoest worden door de kleine gemeenschap voor de maaltijden.

Op school worden drie maaltijden per dag geserveerd, en daar wordt natuurlijk geld voor gevraagd. Een

commissie van de KIPRC heeft contacten met enkele leveranciers om voor de wezen goedkoper eten in te kopen en dat aan de school te laten leveren; dat kan al gauw 10% in de kosten schelen. Maar: de leveranciers vragen een voorschot voor de eerste maand; in augustus kopen ze de oogst in bij boeren (bijvoorbeeld mais). En de verwachting is dat de prijzen zullen stijgen door de nieuwe lock down.



Een goede ontwikkeling binnen de KIPRC, die wij toejuichen. (Vooruit kijken is vaak niet de sterkste kant in Afrika)

Maar... het geld is er niet. De KIPRC heeft de handen vol om elke maand het bedrag voor voedsel bij elkaar te krijgen, mee doordat een aantal gevers overleden zijn door corona. Wij hebben beloofd ons best te doen om de voor de eerste maand te helpen, maar daarbij zijn we afhankelijk van goede gevers. Door een gulle gift hebben we al 1500 euro. Wil je helpen de andere 1500 euro te betalen?



*Wieden in de vroege ochtend;
rechts mais,
op de voorgrond: sukuma wiki,
ofwel in goed nederlands: mergkool;
samen goed voor de dagelijkse maaltijd.*

We willen ook iets laten zien van wat gebeurd is en gebeurt. Eind vorig jaar waren we in staat ds Jared te helpen een posho-mill aan te schaffen, een soort pel- en maalmolen voor mais, het hoofdvoedsel in Kenia. De molen zet een kringloop in gang: de mais op het land wordt geoogst, in de molen wordt het gepeld en gemalen – de mais wordt gegeten, de pulp is kippenvoer, de kippenmest maakt de grond vruchtbaar voor teelt van o.a. mais (en mergkool voor de dagelijkse maaltijd); de mais wordt geoogst en ... de kringloop is rond. In schema:



Het geld dat je geeft wordt rechtstreeks overgemaakt naar Kenia.
En giften zijn aftrekbaar voor de belasting. Doe je mee?

Voel je vrij om deze *Teken van Leven* door te sturen naar anderen.
Graag zelfs!
Alvast onze hartelijke dank!

Een vriendelijke groet van

Tonnis Groenveld,

voorzitter Together for Life.

