

Zonder eten naar bed!



Zou het nog voorkomen als straf: zonder eten naar bed? In Kenia komt het veel voor, maar niet als straf. De 36 wezen die we helpen in Kisii (Kenia) missen drie maaltijden per dag. Wat blijft er dan over? Niets. Ze gaan niet alleen met een lege maag naar bed, maar staan met een lege maag weer op. En met een lege maag gaan ze naar school.

Ds Jared zoekt ze om de paar dagen op, en dan heeft hij voor elk kind een banaan of een paar aardappelen.

Net wat voor handen is.

Hoe komt dat?

De kinderen krijgen normaal drie maaltijden per dag op school (dus niet in het tehuis waar ze wonen). Maar omdat er achterstand is met betalen (zo'n 3000 euro) heeft de leverancier de voedselvoorziening voor de wezen stopgezet. Geen geld = geen eten. De kleine kerkgemeenschap van ds Jared heeft jaren het geld voor het eten (ongeveer 3000 euro per maand) opgebracht, maar door corona zijn enkele echt)paren overleden, die een steunpilaar waren voor het voedselprogramma,

en de prijzen zijn flink gestegen, mee doordat de ene lockdown de andere opvolgt.

Ook wel schrijnend: in Nederland maken we ons druk of de 3^e prik wel snel genoeg gaat, in Kenia heeft 99 % van de mensen zelfs de eerste prik nog niet gehad!

Door de lege maag voelen de kinderen zich beroerd, en de concentratie om te leren neemt af. Het schoolhoofd is een vrouw met hart voor de kinderen, in het verleden zijn de kinderen wel eens van school gestuurd, omdat er voor hen geen eten was, maar dat kan zij nog niet over haar hart verkrijgen. Maar de druk op haar neemt toe...



Mijn vraag is: wil je helpen? Bij de acute problemen: de voedselvoorziening weer op gang krijgen. Nodig: 3000 euro.

Maar we willen je ook vragen om bv 1x per maand een bedrag over te maken. Want het geld moet elke maand opgebracht worden. Denk niet dat een klein bedrag geen zin heeft – alle beetjes helpen. Het kan door via de bank een periodieke betaling te doen (bv: elke maand wordt € x overgemaakt), of door *Together for Life* te machtigen het bedrag af te schrijven.

Een machtigingsformulier is als bijlage toegevoegd, die kun je tekenen, scannen en per email versturen, of per post versturen.

En we vragen we je om gebed, voor de wezen en allen die voor hen zorgen.

Hartelijke groet,
Tonnis Groenveld,
Voorzitter Together for Life