



Maar dat is toch niet eerlijk!

In de vorige *Teken van Leven* schreven we dat ds. Jared Omingo in Kenia gevangen werd gezet. Niet omdat hij een misdrijf heeft begaan, maar omdat hij een schuld niet had betaald.

Geen persoonlijke schuld, maar schuld die hij gemaakt heeft om eten voor de weeskinderen te kopen.

We kregen op dat bericht veel reacties.

Allereerst gelukkig veel geld. We waren in staat ds. Jared snel los te 'kopen': de schuld is betaald, en er kwam zoveel binnen dat ook het geld voor het eten van de wezen voor februari is betaald.

We kregen ook verscheidene reacties met commentaar op de gebeurtenis.

Deze reacties:

Maar dat is toch niet eerlijk! Onschuldig in de gevangenis. Hier kunnen we ons dat niet goed voorstellen dat je opgesloten wordt alleen omdat je schulden niet kunt betalen. In Kenia is dat niet vreemd. En we kennen het ook uit de bijbel, dat mensen gevangen gezet worden om schulden. Schrijnend is het wel.

We kregen meer reacties: *Hebben jullie met dat project niet een te grote broek aangetrokken?* Kost het niet meer (3000 euro per maand!) dan je binnenkrijgt?

Goeie vraag! Inderdaad gaat het betalen voor 37 wezen voor de kleine



gemeenschap waar ds. Jared voorganger is boven hun draagkracht. Het komt uit een goed hart (om weeskinderen te helpen, vaak worden ze aan hun lot overgelaten), maar is hoog gegrepen. Maar nu zij verantwoordelijkheid hebben voor de kinderen kunnen ze die niet weer op straat zetten. Wat ook meespeelt is dat vorig jaar enkele echt)paren aan corona zijn overleden die voor een belangrijk deel meebetaalden. Wij helpen waar we kunnen.



Kun je niet beter zorgen voor regelmatig geven in plaats je van ramp naar ramp gaat? Dat is zo. Wij helpen waar we kunnen, maar nog lukt het voor ds. Jared en de zijnen vaak niet om de rekening op tijd te betalen. En dat betekent dat er te weinig (of geen) eten gekocht wordt voor de wezen, of zelfs gevangenschap voor ds. Jared. Terwijl hij doet wat hij kan (zie ook "Papa, waar zijn de bananen").



Papa, waar zijn de bananen?!

Het zal je maar gebeuren.

Staat er een boom vol bananen in de tuin, zijn de bananen bijna rijp en dan... alles weg! Wat blijkt? Papa heeft de bananen weggegeven.

Ds. Jared heeft de bananen meegenomen. De kinderen krijgen drie keer per dag een maaltijd op school.

Maar nu krijgen de wezen niets, de andere kinderen wel. Want ds. Jared loopt achter met de betaling aan de voedselleverancier, dus die heeft de levering gestaakt. Een lege maag dus, alleen een beker water per maaltijd. Dat vind ds. Jared te gek, het is december, en de bananen zijn rijp. Hij neemt ze mee en deelt ze uit, zodat alle wezen er zelfs twee krijgen!

Tja, en dan heeft papa thuis iets uit te leggen! De kinderen zijn er niet blij mee, maar als ze horen dat de wezen anders niets te eten hebben zijn ze ermee verzoend. Twee jaar geleden leden ze zelf nog honger...

Daarom willen we je vragen om regelmatig een gift over te maken. Hoe meer we regelmatig geld binnenkrijgen, hoe minder ds. Jared en de zijnen van de ene financiële ramp in de andere belanden. Want de voedselleverancier dringt alweer aan op de eerste betalingen voor maart....

Je kunt ons machtigen of zelf periodiek (bv per maand of kwartaal) geld over te maken. Ook kleine bedragen zijn welkom – vele kleintjes maken één grote! Doe je mee? Dank je wel voor je gebed, je meeleven en je gift.

Hartelijke groet,

Ds. Tonnis Groenveld
Voorzitter van *Together for Life*.