

## “Het lijkt wel een hotel!”

De gevangenis, wordt je daar niet in de watten gelegd?  
Van alle gemakken voorzien? En het eten is gratis! Wat een leven!  
Nou ja, dat is een tikkeltje overdreven. Je zit wel achter de tralies, en vrijheid is toch ook wat waard. Maar vergeleken met Kenia....

Hoe zou het zijn om een week door te brengen met 13 mensen in een hok van 3 bij 4 meter? Of 15 of 17, dat verschilt per dag.  
Hoe zou het zijn dat je vaak niet kunt zitten? En als je dat al kunt lukt dat alleen met opgetrokken knieën omdat er gewoon geen ruimte is.  
Je vraagt bewakers om een stoel omdat je rug breekt: je hebt altijd al rugpijn.  
Zelfs medegevangenen vragen om een stoel voor jou; maar niets daarvan!  
Niet zeuren over een stoel, dekens of een kussen. De gevangenis is geen hotel!

Hoe zou het zijn om tussen medegevangenen te zitten die klagen, schelden, vloeken, ruzie maken om de ruimte, over eten, en niet te vergeten de stank die er hangt.  
Bewakers die je afsnauwen, als ze je al zien staan!

Hoe zou het zijn om op een minimum te leven: 's morgens een beetje droge rijst als ontbijt, 's middags en 's avonds twee eetlepels sukuma wiki (gekookte maismeel met groente)?  
En de gemeenschappelijke wc? Een gat in de grond; je leeft voortdurend in de stank.  
Hoe zou het zijn: je mag je een week niet wassen. Je mag alleen even je handen wassen voor het eten. Verder niet.

Hoe zou dat zijn: een benauwd hok, er is geen blauwe lucht te zien?  
Ramen zijn niet aanwezig in het kleine hok. Wat een opluchting dat als je bezoek krijgt: dan mag je 5 minuten naar buiten.

Het lijkt op een gevangenis maar het is de arrestantencel op het politiebureau.  
Mensen die daar tijdelijk moeten zitten, in afwachting wat de rechter uitspreekt.  
Nou ja, zitten...

Ook ds Jared heeft vorige week in de cel gezeten. Alweer? Ja, alweer. Zijn 'misdad' bestaat uit het niet op tijd betalen van de rekening voor eten voor de weeskinderen. Het is elke maand een worsteling om de 3000 euro bij elkaar te krijgen, en vaak lukt het niet op tijd. De rekening voor maart was eind april nog niet helemaal voldaan, er ontbrak nog 650 euro.

Dus werd de politie ingeschakeld. Die kwam op 28 april met de arrestantenwagen bij ds. Jared voorrijden. Best intimiderend, zo'n Landrover die twee uur met draaiende motor bij het huis staat. De politie wil niet zonder je vertrekken. Maar ds Jared lag met malaria op bed. Uiteindelijk konden bureu de politie overhalen te vertrekken zonder hem.



Good morning tonnis and Gertrude is it possible to get ksh 80000 right now we pay for police penalty and some to the food store Please 09:33

My dear talk to me please am in big trouble 09:42

Maar de volgende dag moest hij zich melden op het politiebureau, malaria of niet.

Met de 650 euro + 100 euro boete, of anders zou hij moeten 'zitten'.

Dankzij een gift hadden we die avond nog het geld bij elkaar. Net op tijd, dachten we: snel het geld overmaken. Maar... toen was het Bank Holiday in Kenia. Van vrijdag

tot woensdag waren de banken gesloten en werd er geen geld verwerkt.

Dus vrijdag werd Jared in hechtenis genomen. En op woensdag bleek het geld ergens zijn blijven steken. Dat heeft geduurd tot zondag, toen was het geld eindelijk aangekomen en werd hij

vrijgelaten.

Ondertussen had hij nog een paar dagen in het ziekenhuis gelegen vanwege longklachten. Of hij daarvoor ook even 100 euro wilde betalen...



En nu dringt de voedselleverancier aan op betaling voor april blijft, anders kan de levering van eten voor de weeskinderen worden stopgezet. Dan krijgen de andere leerlingen wel eten op school, de wezen alleen een kopje water. Dat zou niet de eerste keer zijn. Vandaag hebben we 300 euro overgemaakt. Zoveel hadden we in kas.

Niet helemaal 3000 euro, maar iets is beter dan niets.

We willen je oproepen een bijdrage te leveren.

Het liefst regelmatig een bijdrage, bv elke maand of elk kwartaal.

Elke bijdrage, groot of klein, is welkom.





We snappen dat dit verhaal vragen oproept:  
Is het geen dweilen met de kraan open?  
Houdt dat nooit op?  
Nemen jullie niet teveel hooi op je vork?

In de vorige 'Tekenen van Leven' ben ik ingegaan op die vragen.  
Wil je die nalezen, dat kan hier: <http://together4life.nl/wp-content/uploads/2022/03/2022-2-tekenen-van-leven-mrt.pdf>.

Heb je al een kijkje genomen op de website?  
Hij is helemaal vernieuwd.  
Het adres is <http://together4life.nl>. Of zoek op *together for life kenia*, dat lukt ook altijd.

Dank je wel voor je gebed, je meeleven en je gift, zodat de zorg voor de weeskinderen in Kenia doorgaat.

Hartelijke groet,

Ds. Tonnis Groenveld  
Voorzitter van *Together for Life*.

