

Teken van leven

Februari 2023



Vaak als we een nieuwbrief sturen, hebben we slecht nieuws. Zoals de roofoverval en het busongeluk afgelopen najaar.

Maar er is ook goed nieuws.

Elke maand moet er ongeveer 3000 euro betaald worden voor het eten voor de weeskinderen. En het valt meestal niet mee om dat geld bij elkaar te krijgen. Maar rond de jaarwisseling kregen we extra giften binnen. Een deel daarvan was van mensen die (een deel van) de energiecompensatie geschonken hebben.

Alle gevers hartelijk dank! 👍

Ds Jared en zijn kleine gemeente ondersteunen weeskinderen met scholing, onderdak en eten. En hij zet zich in voor de begeleiding en vorming van de kinderen.

Weeskinderen, die anders aan hun lot overgelaten worden, en op straat belanden...

Er zijn nog 50 wachtenden voor u...

Kun je je dat voorstellen? Je gaat naar de groothandel om voedsel te kopen.

Dat wil zeggen om je in te schrijven zodat je komend half jaar weer voedsel kunt kopen. Voor de maaltijden op school bijvoorbeeld.

Maar je bent niet de enige...

En ja, opgestaan is plaatsje vergaan.

Dus houd je plaats bezet, tot je aan de beurt bent en het begeerde inschrijvingsnummer krijgt.

Want eten is schaars en dus duur.

En als je het op de markt moet kopen kost het je zo anderhalf tot twee keer zo veel!

Dus wachten maar...



Het lijkt wel een kerkzaal, maar het is de hal bij de groothandel. Ds Jared heeft hier 3 dagen gewacht. Want hij kwam nog geld tekort voor de aanbetaling. Die konden we sturen, maar het duurde 2 dagen voor het geld binnen was. Gelukkig kwam het goed.

Dat project gaat boven hun financiële krachten uit, en daarom helpen we vanuit Nederland. Met dank aan veel gevers die ons weer helpen!

In januari eindigt de zomervakantie. Aan het eind van de maand moet er ingeschreven worden voor de ontvangst van het eten van komend half jaar. Door droogte en door de oorlog in Oekraïne zijn de voedselprijzen behoorlijk gestegen.

In deze nieuwsbrief vind je het verhaal van de inschrijving.



Inmiddels is het februari en vraagt de leverancier om geld (logisch). Maar de kas is leeg.

Wil je weer meehelpen zodat de weeskinderen weer te eten krijgen?

Alvast hartelijk dank!

Meer info? Bezoek de website of scan de QR-code:



Namens Together for Life.  
Tonnis Groenveld,  
Voorzitter.

## Manager...

Het is maandagmiddag. Het geld moet al betaald worden. Anders gaat de inschrijving bij de groothandel niet door. Maar ds. Jared heeft nog niet genoeg geld. Via WhatsApp houdt hij ons op de hoogte of het gaat lukken of niet.

De medewerkers van het bedrijf lijken eerder tegenwerkers. Regels zijn regels!

Dan komt er goed bericht: 'de manager van de vestiging is terug van haar reis naar Nairobi. We kunnen haar spreken'.

De manager is een vriendelijke vrouw, die hart heeft voor de weeskinderen, en er alles aan doet om te leveren, zelfs als betaling moeilijk is. En zij beslist dat haar ondergeschikten geduld moeten hebben, zodat de inschrijving door kan gaan. Onbetaalbaar!

