

## Wordt vervolgd

Hoe zou het zijn: dagenlang bijna niets te eten terwijl je een kind bent, alleen 3x per dag een bekertje pap, en tenslotte 3 dagen zonder ontbijt, lunch en diner alleen maar water, en alle andere kinderen van de school krijgen lekker te eten...

Het overkwam de weeskinderen twee weken gelden. Het geld was niet op tijd betaald en dus werd er geen voedsel geleverd.

Gelukkig kregen we toch weer een beetje geld binnen, en we konden het overmaken. Daarom werd een deel van het eten geleverd. De manager kon het niet over haar hart verkrijgen om te wachten tot al het geld voor februari was betaald. Maar dat kwam haar duur te staan (zie hiernaast).

Voor ons is dat moeilijk voor te stellen. Maar er is een groot voedseltekort in Kenia (en dus enorme hoge prijzen), en ook de grossier heeft moeite iedereen te belevaren. De directie nam het de manager Auma kwalijk dat ze besloten had de weeskinderen van voedsel te voorzien en niet een andere prioriteit had gesteld (wat meer geld opleverde). Vandaar. Inmiddels is februari voorbij en moet er nog zo'n 1000 euro betaald worden. En het is al maart! een maand waar we alweer 3000 euro nodig hebben voor eten voor de weeskinderen. Niet betalen is niet eten!

**Help a.u.b. mee  
om erger te voorkomen!**

## Vervolgd



Mevrouw Auma is manager van de voedselgrossier. Zeg maar: een soort Sligro in Kenia.

Een vrouw die hart heeft voor de weeskinderen, en die voedsel levert ook al is nog niet al het geld voor deze maand betaald. Ze vertrouwt erop dat het goed komt (en tot nu toe kwam het ook altijd goed, al was het meer dan eens te laat!).

Maar nu heeft ze de directie van het bedrijf tegen zich: ze heeft vorige week meer voedsel geleverd voor de wezen dan er al betaald was. En de leiding van het bedrijf pikte dat niet: zaterdag is ze gevangen gezet. Maandag kwam het voor de rechter, maar ze is niet veroordeeld, ook niet voor het betalen van de rechtbankkosten (pfoe, een hele opluchting!). Maar ondertussen heeft ze wel twee dagen vast gezeten - en hechtenis betekent in Kenia: in een vies hok met een andere gedetineerden, en nauwelijks bewegingsruimte. Bovendien: de directie van het bedrijf gaat nu dreigen: ze willen haar opnieuw voor de rechter slepen, en Jared erbij, tenzij het volle bedrag voor februari dit weekend betaald wordt. Maar het geld is er (nog) niet.

Wordt vervolgd...

We willen je vragen een gift over te maken. Zodat wij kunnen helpen te voorkomen dat er weer iemand in de gevangenis beland en dat het voedselprogramma door kan blijven gaan en de kinderen er niet de dupe van worden.

Help je mee?

Meer informatie over het project en onze stichting kun je vinden op onze website:

<http://together4life.nl> .

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life.  
Tonnis Groenveld,  
Voorzitter.



*Rechtbank te Kisii*

## ***Wat doen wij?***

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?