

Gevangen op goede Vrijdag

Ds. Jared zit in de gevangenis.
Wat heeft hij op zijn kerfstok?
Dat hij weeskinderen helpt.
En hij loopt achter met betalen voor het
voedsel van de kinderen.

Het is niet de eerste keer dat hij daarom
gevangen zit.
Neemt hij dan niet teveel hooi op de vork?
Is het niet zijn eigen schuld?

Logische vraag.
Maar er is wel wat van te zeggen.
Waarom is het financieel moeilijk om de
kinderen te onderhouden?

Om een aantal redenen te noemen:

- De eisen voor de opvang van wezen zijn door de overheid flink opgeschroefd (en dus duurder geworden).
- De opvang was eerst goedkoper, maar dat was in het gebied van een andere stam, en toen er onlusten uitbraken werd het levensgevaarlijk, de kinderen werden zelfs beschoten met giftige pijlen. Helaas zijn hier ook kinderen bij omgekomen.
- Corona had twee effecten: er zijn een paar echtparen overleden in Kenia, die goed meebetaalden voor de kinderen; en de prijzen zijn flink omhoog gegaan.
- Door langdurige droogte en door de oorlog in Oekraïne zijn de voedselprijzen flink gestegen, en is er voedseltekort.



'Please, haal me eruit'
Stel je voor: gevangen tussen misdadigers.
Geen aangename plek.
Geen aangenaam gezelschap.
Een vies hok (4 bij 3 meter) met 13 mannen.
Je kunt je benen niet strekken, en wassen
mag je je niet.

Ds. Jared zit gevangen omdat hij goed doet.
Net als Jezus.

Maar een leerling is dan ook niet meer dan
zijn Meester!

Ds. Jared zet zich in voor gerechtigheid.
Meer dan eens heeft hij onschuldigen
verdedigd bij de rechtbank, vaak met succes.
Dan won de eerlijkheid het van het geld.

Ds. Jared zet zich in voor barmhartigheid.
Hij kan het niet aanzien dat kinderen lijden.
Dat wezen als straatkinderen opgroeien.

Maar bij betaalachterstand is hij
verantwoordelijk, en dus...

Tja, sommige (?) mensen vinden geld
belangrijker dan mensen...



Dat betekent nog wat: de leverancier heeft te weinig voedsel. Hij levert aan wie op tijd betaalt. Betaal je niet op tijd, dan krijg je niets. De wezen lopen gevaar om een tijd zonder eten te zitten. Dat is eerder gebeurd, dat ze een week (!) moesten leven op bijna alleen water.

Als Together for Life helpen we wat we kunnen, maar de kas is nu leeg.

Daarom doen we een dringend beroep op je: wil je meehelpen?

Er is nog 500 euro nodig om Jared uit de gevangenis te halen (dit is de schuld van maart + een boete van 100 euro!) en is er 3000 euro nodig, zodat de wezen in april te eten hebben.

Het rekeningnummer NL91 RABO 0184 1955 00 t.n.v. Together for Life.

Elk bedrag, groot of klein, is welkom.

En niet te vergeten, wil je ook bidden voor het werk van ds. Jared: de opvang van de wezen.

Help je mee?

Meer informatie over het project en onze stichting kun je vinden op onze website:

<http://together4life.nl>.

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life.

Tonnis Groenveld,

Voorzitter.

Wat doen wij?

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?