

## We hebben je nodig!

Hoever kun je gaan om mensen te dwingen te betalen? Je kunt iemand in de gevangenis gooien. Dat overkwam ds. Jared vorige maand. Je kunt het ook anders doen: iemand 'gijzelen' door zijn ID-kaart achter te houden. Dat gebeurde eind april, niet bij ds. Jared, maar bij zijn vrouw Maureen en met penningmeester Rachel. Hoe werkt dat? Lees verder op de volgende bladzijde.

## Kwetsbaar

Vandaag kregen we bericht van ds. Jared dat een jonge vrouw, Truphena, overleden is aan longontsteking. Moeder van vier jonge kinderen, onderwijzeres en kostwinner. Hun boerenbedrijfje is te klein om van te leven. Ze leverde een grote bijdrage aan het kinderwerk van de kerk, en leverde ook elke maand een bijdrage voor de weeskinderen. Een grote slag, allereerst voor haar gezin natuurlijk, maar ook voor de kleine kerkgemeenschap. Laten we voor haar gezin bidden en voor de broers en zussen in de kerk.



bedankt



De vorige keer hebben we verteld over ds. Jared die de dag voor Goede Vrijdag gevangen gezet werd omdat er achterstand was met het betalen voor voedsel voor de weeskinderen.

Hoe is dat gegaan?

Op Goede Vrijdag hebben we (mee dankzij een royale gift) geld kunnen overmaken. Maar omdat de banken die dag vroeg dicht waren, en het Paasweekend ook, kwam het geld pas dinsdagmiddag na Pasen aan. Dus heeft ds. Jared 4 dagen vastgezet. Een smerig hok met 12 anderen gevangen en geen water om je te wassen. Op straat gezet had hij geen geld voor de reis naar huis. Gelukkig kon hij bij een vriend slapen. Omdat hij een infectie opgelopen heeft in de gevangenis (geen wonder!), is hij de woensdag na zijn vrijlating nog naar het ziekenhuis geweest voor onderzoek en medicijnen

Namens ds. Jared, zijn familie en zijn team: hartelijk dank voor jullie meeleven en giften.



# Together for life



ID

Maureen en Rachel gaan op reis naar de grossier. Het zijn de vrouw van ds. Jared en de penningmeester van het bestuur dat verantwoordelijk is voor de zorg voor de weeskinderen.

Ze betalen het geld voor de voedsellevering van april. Dat wil zeggen: het grootste deel. Maar ze missen nog 1000 euro (van de 3000). De managers besluiten om dit keer een ander middel van stal te halen om hen onder druk te zetten.

Maureen en Rachel moeten zich identificeren, zoals altijd. Geen probleem, ze hebben hun ID-kaart bij zich. Maar hun kaart wordt ingenomen en vastgehouden tot het geld betaald is.

Dan kan ingrijpende gevolgen hebben, en dat is merkbaar: Rachel moet medicijnen halen voor haar man die kanker heeft, maar daarbij moet ze zich met *haar* ID identificeren. Geen ID, geen medicijnen!

Ds. Jared is afgelopen zondag nog naar de grossier geweest om te pleiten voor teruggave van de ID-kaarten. Daarbij heeft hij 300 euro meegenomen om te betalen. Maar tevergeefs. Hij heeft enkele uren zitten wachten en werd toen met lege handen weggestuurd.

Tja, zo kun je (laten) voelen wie de touwtjes in handen heeft...

Inmiddels komt er een nieuw probleem aan: deze week moet het voedsel voor mei betaald worden, anders wordt er deze maand niet geleverd. Dat betekent dat we deze week nog 3500 euro nodig hebben. Help je mee?

## Wat doen wij?

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?

## We hebben je nodig!

We zijn afhankelijk van giften.

Dus zijn we ook van jou afhankelijk.

Als je in de gelegenheid bent, geef a.u.b. een gift. Klein of groot – elk bedrag is welkom, en vele kleintjes maken één grote!

Het rekeningnummer

NL91 RABO 0184 1955 00

t.n.v. Together for Life.

En niet te vergeten, wil je ook bidden voor het werk van ds. Jared: de opvang van de wezen.

Help je mee?

Meer informatie over het project en onze stichting kun je vinden op onze website:  
<http://together4life.nl> .  
Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life,

Tonnis Groenveld,  
Voorzitter.



Giften zijn aftrekbaar van de belasting  
Het RSIN-nummer is 854063146  
(voor de belasting aangifte).