

Teken van Leven november 2023

Ruggengraat

Wat zou het mooi zijn als we een nieuwsbrief konden sturen met (dit keer) alleen goed nieuws. En gelukkig hebben we ook wel goed nieuws (al hebben we ook slecht nieuws).

Ds. Jared, onze contactpersoon in Kenia, en de drijvende kracht achter de opvang van weeskinderen is aan de beterende hand. Hij werd (opnieuw!) geopereerd aan zijn rug. Die werd zo'n 15 jaar geleden vernield bij martelingen. Sinds die tijd heeft hij verschillende operaties ondergaan. Een dokter uit India heeft hem in augustus opnieuw geopereerd, twee keer zelfs.

Helaas kreeg de dokter zelf cholera, zodat hij langer in Kenia moest blijven.

Binnenkort hoopt hij terug te gaan naar zijn gezin in India.



Vrijdag werd er in een kerk dichtbij de school een dienst gehouden voor de jongens die donderdagnacht omgekomen zijn.

Ingestort

Donderdagnacht 2 november stortte het dak van het slaaphuis in, waar 48 jongens lagen te slapen. 7 jongens van ongeveer 16-18 jaar kwamen om, veel anderen werden naar het ziekenhuis gebracht. Bij deze jongeren zaten 6 van de wezen die wij ondersteunen. Helaas is een van hen (Moffat) twee dagen later aan zijn verwondingen overleden.

Volgens de directeur van de school was hevige regenval waarschijnlijk de oorzaak. Natuurlijk vraag je je van alles af: wordt er dan geen onderhoud gepleegd, wordt er geen inspectie gehouden?

Ja, officieel wel, maar preventie heeft geen prioriteit in Kenia.

Naast het menselijk leed zijn er ook hoge kosten: de kosten voor het mortuarium en de begrafenis, kosten voor het liggen op de intensive care en voor medicatie en bloed. Dat zit allemaal niet inbegrepen bij de ziektekostenverzekering.

Een aantal jongens moet overgebracht worden naar een groter ziekenhuis, en dat brengt weer hoge vervoerskosten met zich mee.

Als kinderen in het ziekenhuis worden opgenomen moet een van de ouders permanent aanwezig zijn. Gewoonlijk was Jared dan in het ziekenhuis bij de weeskinderen als 'vader', maar omdat hij niet kan zijn is zijn vrouw Maureen samen met Rachel (die ook betrokken is bij de zorg voor de wezen) in het ziekenhuis.

Overval

Begin oktober werd de school opgeschrikt door een overval. Midden in de nacht werd de bewaker doodgeschoten, waarna een groep rovers de voedselvoorraad van oktober (die net geleverd was) in vrachtwagens meenam.

Dat was een grote schok.

Niet alleen persoonlijk: een wachter is meer dan iemand bij de poort.

Hij fungeert ook vaak als vertrouwenspersoon. Dat gold hier ook. Bovendien moest het voedsel opnieuw ingekocht worden. Voor ons betekende dat een financiële strop van zo'n 2000 euro.

We zijn heel blij dat we van mensen en kerken giften kregen (en krijgen), waardoor we ook de extra uitgaven konden opvangen.

Ook nu verwachten we nog (forse) uitgaven omdat deze jonge jongens in het ziekenhuis liggen.

We doen een beroep op je, om te bidden voor de opvang van de wezen, en voor herstel van de jongens in het ziekenhuis.

Help je (weer) mee?

We vragen je een gift over te maken naar

NL91 RABO 0184 1955 00

t.n.v. Together for Life.

Meer informatie over het project en onze stichting kun je vinden op onze website:

<http://together4life.nl>

Of scan de QR-code:

Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life,
Tonnis Groenveld,
Voorzitter.

Wat doen wij?

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?

