



"Geld voor Afrika? Weggegooid geld!"

Ontwikkelingshulp heeft vaak een slechte naam. Hoeveel projecten zijn er niet mislukt, hoeveel geld verdwijnt er niet door corruptie en wanbeleid, en Afrika blijft maar arm. Je kunt er cynisch van worden.

Maar onze speerpunt is: zorg voor en onderwijs aan weeskinderen.

Zorg dat ze niet op straat belanden (zoals duizenden anderen) maar geef ze onderwijs en daarmee toekomst.

Geloof je het niet?

Lees de brief van Faith hiernaast.

Zij is één van de wezen voor wie ds. Jared in het verleden gezorgd heeft. Ze was toen zelfs letterlijk kind aan huis. Ze is er nog altijd dankbaar voor en maakt elke maand een klein bedrag over. Ze is naaister en verkoopt kleren. Op ons verzoek vertelde ze wat over haar leven. Ze stuurde een email naar ds. Jared, die ze met 'papa' aanspreekt, en die als een vader voor de wezen is. Hiernaast kun de brief lezen (iets ingekort en bewerkt).



Hierbij een brief van Faith aan ds. Jared:

Lieve papa,

Ik ben altijd blij als ik van u hoor. Ik ben zo zo trots op U en op mijn hele leven op aarde.

U vroeg om iets over mijn leven te schrijven. Ik ben daar niet goed in, maar ik wil het wel proberen, omdat ik weet wie ik vandaag ben, wie ik een paar jaar geleden was. Soms is het pijnlijk, maar Ik moet toegeven wie ik was en wie ben.

Ik ben Faith Kwamboka nu. Ik ben 26 jaar en vrijgezel. Ik weet niet wie mijn ouders waren, maar ik kan me mijn grootmoeder herinneren, Kwamboka Moraa, met wie ik opgroeide tot ik 8 jaar oud was.

Het leven was moeilijk, er was gebrek aan eten, kleding en zelfs medicijnen als ik ziek was.

Ds. Jared bezocht ons geboortedorp om onze mensen te helpen na een aardbeving waardoor veel gezinnen omkwamen en huizen verwoest werden. Wij verbleven op het schoolterrein.

Mijn grootmoeder deelde mijn hele verhaal met ds. Jared en ze vroeg hem of hij mij kon meenemen en voor mij kon zorgen in het kader van het kerkelijke programma dat gericht was op het helpen van arme mensen.

Ds. Jared accepteerde dat, maar er was toestemming nodig van de lokale overheid voordat ik deel kon uitmaken van de familie van ds. Jared en de kerk. Maar uiteindelijk slaagde ik erin geadopteerd te worden in de Jezus-familie.

Ik was vanaf het begin niet de enige, we waren met ongeveer 24 vanaf het begin. ↓



*Faith in haar werkplaats/winkel.
Tegelijk oppas voor een buurkind.*

Met de 'oude eerwaarde' bedoelt ze Wigcher Kamminga, die Jared gesteund heeft, en naar wie Jared zijn zoon genoemd heeft. Meer over hem: <http://together4life.nl/wie-zijn-wij>

Om eerlijk te zijn, kreeg ik een echt eerlijk en liefdevol gezin. We zijn opgevoed als jonge opgroeiende kinderen. We hadden nu voeding, slaappleatsen, kleding en onderwijs.

De basisschool, middelbare school en een vervolgopleiding heb ik samen met anderen kunnen afmaken. Maar ik kan anderen niet traceren. Het spijt me zeer dat nadat anderen hun cursus hadden afgerond en onafhankelijk waren geworden, ze de KIPRC [= de kerk waar ds. Jared aan gebonden is] en de hulp aan hen zijn vergeten.

Ik wil u iets vertellen, papa. Ik heb in het leven veel van u geleerd.

Door samen met anderen op de boerderij te werken, heb ik geleerd hoe ik verantwoordelijk en hard kan werken aan gemeenschapswerk.

Ik werd sterk in het geloof, u bent mijn geestelijke vader, u hebt mij meer over God geleerd.

U leerde ons om in uw huis een kom met pap te delen als er niets was.

Als ik uw zoon Wigcher Zachary zie, herinner ik me een oude eerwaarde* die je hielp onze droom onder elkaar te verwezenlijken samen met andere broeders en zusters uit het land Holland.

Ik ben nu volwassen en verdien mijn brood met kleding maken, papa. Ik ben er trots op dat ik kan helpen met hetzelfde zorgprogramma voor de 44 weeskinderen, ook al zijn we er veel van kwijtgeraakt. Voor de rest van degenen die nog leven, moge God hen helpen om andere behoeftige kinderen, net als wij, te helpen.

Papa, ooit was ik een wees, maar nu ben ik geen wees. Mijn vader in de hemel heeft daarvoor gezorgd.

Laten we de wezen van nu helpen en manieren zoeken om ze te steunen.

Bedankt, papa, voor wat u gedaan hebt, en bedankt degenen die ons geholpen hebben.

Moge de Heer jullie allemaal zegenen

Je dochter,
Faith Kwamboka

Vaak als we een nieuwsbrief sturen, bevat die een kreet om hulp. Dit keer is er gelukkig geen noodgeval. Het eten voor februari en maart is betaald. In januari zijn drie wezen van school gegaan, naar een soort MBO, voor een beroepsopleiding. We hebben geholpen met een goede start daar.

Inmiddels wordt er al weer aan ons getrokken voor het eten van de volgende maand(en).

Help je (weer) mee?

We vragen je een gift over te maken naar
NL91 RABO 0184 1955 00

t.n.v. Together for Life.

Meer informatie over het project en onze stichting kun je vinden op onze website:

<http://together4life.nl>

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life,
Tonnis Groenveld,
Voorzitter.

Wat doen wij?

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?