

## De vlam in de pan

Soms is er maar een kleine aanleiding nodig. Een Luo-man is gedood op de grens van Kisii en Luo. De Kisii en de Luo zijn twee stammen in het westen van Kenia. Dat is het gebied waar ds. Jared woont. Hij hoort bij de Kisii-stam, net als de meeste kerkleden en de wezen. Meestal is de verhouding tussen Luo en Kisii goed, maar soms is die gespannen. Een aantal jaren geleden zijn de weeskinderen aangevallen door Luo. Ze woonden toen in Luo-gebied, omdat dat goedkoper was. Daarna zijn ze verhuisd naar Kisii-gebied, wel duurder maar veiliger. De wezen zijn veilig nu.



*Van veilige afstand kijken vrouw toe hoe hun mannen, zonen, vaders, broers vechten tegen de invallers in het dal.*

Maar niet de inwoners bij de grens met Luo-gebied. De dood van de Luo-man was de opmaat tot grootscheepse aanvallen door Luobendes op Kisii dorpen. Veel mensen zijn gedood, gewond of op de vlucht geslagen..



*Vluchtelingen opgevangen in een school.*

Ook een dorp waar een KIPRC-kerk is. De diaken is bij de kerk gedood, hij laat een vrouw en 6 kinderen na. Veel huizen en voedselvoorraden zijn geplunderd, vee is geroofd, en suikerrietvelden zijn in brand gestoken. Vluchtelingen worden door ds Jared en zijn mensen opgevangen. Maar ds. Jared is eind vorige week zelf aangevallen, toen hij een vluchtelingenkamp bezocht; Daarbij werd ook zijn chauffeur gewond en een politieagent levensgevaarlijk gewond.



*De politieagent  
in levensgevaar*

Ds Jared is inmiddels geopereerd aan zijn arm, waar een giftige pijl een lelijke wond had veroorzaakt. Er was metaal in het bot achtergebleven en het vlees was zwaar ontstoken door het gif; daardoor was het een moeilijke (en kostbare) operatie.

Inmiddels hebben we al zo'n 2000 euro overgemaakt voor ziekenhuiskosten en voedselhulp.

En de gevechten gaan door. Ook het leger is ingezet, het is een soort guerrilla-oorlog, maar vooral gericht op plunderingen.

Het gaat niet alleen om rivaliteit tussen stammen, ook de economie speelt mee: er is groot voedseltekort in Kenia.



*Begrafenis*

De gevechten hebben grote impact. Een aantal mensen zijn in het ziekenhuis opgenomen, waaronder drie zwangere vrouwen en twee kinderen.

Tientallen families zijn getroffen en moeten maar afwachten of en wanneer ze naar huis kunnen, en hoe ze de puinhoop daar aantreffen. De KIPRC-kerk doet wat ze kan, maar de middelen zijn beperkt.

Daarom doen we een beroep op je. Help je mee?

Bid voor de getroffen families, bid om vrede en herstel van rust, om terugkeer naar hun eigen dorpen, om goede medische zorg en om eten.

Wij helpen waar we kunnen. Help je mee?



*Wachten op eten...*

Help je (weer) mee?  
We vragen je een gift over te maken naar  
**NL91 RABO 0184 1955 00**  
t.n.v. Together for Life.

Meer informatie over het project  
en onze stichting kun je vinden op onze  
website:

<http://together4life.nl>

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life,  
Tonnis Groenveld,  
Voorzitter.

## *Wat doen wij?*

We hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van 30 weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden, o.a. doordat door corona een paar echtparen die veel geld konden geven zijn overleden, en doordat als gevolg van droogte en de oorlog in Oekraïne de voedselprijzen flink gestegen zijn.

De jonge ds. Jared is een betrouwbare voorganger, die zich inzet voor de weeskinderen, en voor mensen die door andere rampen getroffen zijn, zoals droogte en aardbevingen.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?