

Geweld

Geweld van mensen en van de natuur gaat hand in hand in Kisii en wijde omgeving. In de vorige *Teken van Leven* schreven we al over de aanslagen. Ook ds. Jared werd aangevallen toen hij een vluchtelingenkamp wilde bezoeken; inmiddels is hij hersteld. Maar daarna zijn zijn vrouw en Rachael (de penningmeester van het werk onder de wezen) met kapmessen aangevallen en ernstig verwond in de borst, toen zij vluchtelingen bezochten. Daarbij is ook een politieman om het leven gekomen die hen wilde beschermen. Rachael is twee keer geopereerd. Ze is van Kisii naar Nakuru gebracht (150 km verderop) om geopereerd te worden, en vandaar nog verder naar Eldoret (nog weer 125 km verderop), waar ze de 2e operatie onderging, omdat de apparatuur in het ziekenhuis in Nakuru uitviel en niet zo snel gemaakt kon worden.



De (militaire) politie is ingezet, met machetes, maar inmiddels ook met geweren.

Actie!

De Protestantse Gemeente van Garyp (dichtbij Leeuwarden) heeft in de tijd voor Pasen een financiële actie gehouden voor Together for Life. Daarbij werd het hele dorp betrokken. Het leverde een bedrag op van € 3500, wat door de diaconie aangevuld werd tot € 4000. Daar wordt je even stil van...



De opbrengst van de geldinzameling

Het geld was een godsgeschenk; het was hard nodig en is besteed aan medische zorg en aan opvang en eten voor vluchtelingen.



Voorlichting op de chr. basisschool in Garyp



Door aardverschuivingen zijn mensen bedolven onder de modder

Inmiddels is er een nieuwe ramp: er is veel regen gevallen die niet alleen overstromingen maar ook aardverschuivingen veroorzaakte. Opnieuw zijn veel mensen omgekomen en nog veel meer op de vlucht geslagen. Ook veel mensen zijn dubbel getroffen. Zo waren veel vluchtelingen ondergebracht in een school, die nu ondergelopen is. Dus moesten ze in de buitenlucht (dus in de regen) verblijven. Deze

Doop

Te midden van het geweld gebeuren er ook mooie dingen. Eind april werd in Nyamarangu een doopdienst gehouden, geleid door ds. Jared, waarbij 13 mensen (volwassenen en kinderen) gedoopt zijn. Het Woord werkt!



We vragen je een gift over te maken naar
NL91 RABO 0184 1955 00
t.n.v. Together for Life.

Meer informatie over het project
en onze stichting kun je vinden op onze
website:

<http://together4life.nl>

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens [Together for Life](http://together4life.nl),
Tonnis Groenveld,
Voorzitter.

ellende is niet alleen in Kisii, maar in een groot deel van Kenia. De hulp is maar beperkt (als er al geholpen wordt). Dus wordt er ook een beroep op ons gedaan, maar onze mogelijkheden zijn natuurlijk ook beperkt. Gelukkig hebben we veel giften gekregen waar we erg dankbaar voor zijn! (o.a van PKN Garyp, zie kader). Want andere kosten gaan ook door: inmiddels vroeg de voedselleverancier om geld voor juni en juli. Het voedsel wordt ingekocht in Tanzania, omdat in Kenia ernstige voedseltekorten zijn.

We doen (weer) een beroep op je. Bid voor alle mensen die getroffen zijn, bid om vrede, maar ook om herstel van de natuur, om terugkeer van vluchtelingen en de mogelijkheid om weer een bestaan op te bouwen.

Wij helpen financieel waar we kunnen.
Help je mee?