

Protest

Het is ook in Nederland in het nieuws: als dagen zijn er protesten in Kenia, met name van jongeren ('millenials'). Niet alleen in Nairobi, maar in het hele land. Het gaat vooral over de nieuwe belastingwet, waarbij eten en andere levensbehoeften belast worden. De woede richt zich vooral op corruptie: dat de rijken zo buiten schot worden gelaten bij het tegengaan van de staatsschuld en de last op de gewone en arme burgers neerkomt (Dat klinkt bekend! Helaas is dat niet verrassend). De demonstraties beginnen vreedzaam, maar lopen vaak uit op geweld. Aan de ene kant omdat sommige groepen gaan plunderen, aan de andere kant omdat de politie schiet met scherp, ook zonder escalatie.



Trieste getuige van politiegeweld: in de rug geschoten met veel kogels.

Het lijkt erop dat Kenia een onrustige tijd tegemoet gaat (om het nog vriendelijk te zeggen), terwijl er al grote spanningen waren. En waarschijnlijk is het gevolg dat voedselprijzen nog verder gaan stijgen...

Ongeluk

Een bus scholieren, onderweg van een zangconcours, terug naar school. En dan begeven de remmen het. De bus crasht, de chauffeur verongelukt, de directrice van de school, die naast hem zit komt in het ziekenhuis op de intensive care, samen met veel van de jongeren, waaronder vijf van de wezen; Helaas, in de loop van de week overlijden twee van de wezen, Francis en Patrick, een meisje en een jongen, beide 17 jaar. Deze week zijn hun lichamen overgebracht naar de thuisbasis. Wel met speciaal vervoer: de waterbus. De meest efficiënte en goedkope manier om thuis te komen in dit geval. Voor de school en de leerlingen opnieuw een zware slag, en voor ds. Jared is het of hij twee eigen kinderen verloren heeft: hij is als een vader voor de wezen. Wij leven mee, wij bidden voor ze, en natuurlijk betekent het ook dat we weer diep in de buidel hebben moeten tasten, voor de kosten van ziekenhuis, vervoer en begrafenissen.



Weer doen we een beroep op je.

Om gebed:

- voor vrede en rechtvaardigheid in Kenia.
- om goede hulp voor getroffen mensen en families,
- om beterschap voor de wezen in het ziekenhuis
- om kracht voor ds Jared en zijn team om hun werk te kunnen doen.

Wij helpen financieel waar we kunnen.

Help je mee?

We vragen je een gift over te maken naar
NL91 RABO 0184 1955 00
t.n.v. Together for Life.

Meer informatie over het project
en onze stichting kun je vinden op onze
website:

<http://together4life.nl>

Of scan de QR-code:



Alvast hartelijk dank!

Namens Together for Life,
Tonnis Groenveld,
Voorzitter.

Wat doen wij?

Wij hebben zelf geen project, maar steunen de opvang van weeskinderen door een kleine gereformeerde kerk in Kisii in het westen van Kenia.

De financiële last is voor deze kerk te zwaar geworden: door corona en geweld zijn kerkleden die een bijdrage leverden omgekomen of in financiële nood gekomen.

En de voedselprijzen zijn explosief gestegen door de oorlog in Oekraïne en natuurrampen (droogte en overstromingen).

Ds. Jared is een betrouwbare en bevlogen voorganger die zich inzet voor 'zijn' weeskinderen, en voor mensen die door rampen en geweld getroffen zijn.

Wij helpen waar we kunnen.

Help je ons mee om ds. Jared en zijn team te helpen, zodat zij de weeskinderen kunnen helpen?



Ds Jared aan boord van de Waterbus